



Udgives maanedlig af de danske og norske Konferenser.

Nr. 8.

August

1916.

Meddelelser fra Missionsmarken.

Island og Færøerne: Olaf Olsen, Emanuel Christiansen og Pjetur Sigurdsson, som har været en Tur herne i Anledning af Aarsmøderne, er nu rejst tilbage til deres Missionsmarker. Vi haaber snart at høre opmuntrende Rapporter om Vinterens Arbejde. For at kunne overvære Aarsmøderne maatte disse Brødre rejse fra Island og Færøerne allerede i April Maaned og funde af den Grund ikke fuldføre den Virksomhed, de paabegyndte sidste Efteraar. Ved deres Hjemkomst venter de at finde en liden Skare af Sabbatsholdere. Som allerede meddelt har Interessen paa Island været særlig stor, og Br. Emanuel Christiansen har under sit Ophold herne modtaget Brev fra Færøerne med Underretning om, at nogle begyndte at holde Sabbaten, efter at han var rejst. Bogsalget gjør som før god Fremgang.

Lapland: Jens Hokland, som overværede Aarsmødet i Kristiania, er nu sammen med sin Hustru rejst tilbage til Lapland for at fortsætte Arbejdet blandt Lapperne. Vi heder Gud om at give dem Fremgang blandt dette Folk.

Nord sverige: Br. Rosenwold meddeler fra Sundsvall, at 13 nye Sjæle har taget Standpunkt for Sandheden. Tre af disse er optaget i Menigheden; de øvrige ti har meldt sig til Daab og Optagelse.

Syd sverige: Ole Nelson har nogle interesserede Benner i Karlskrona; fra 5—7 overværede Møderne om Sabbaten. Af disse er 4 optaget i

Konferensmenigheden. I Kristianstad, hvor D. Angervo virker, er der omkring 10, som holder Sabbaten. I Helsingborg døbte vi 10 for Aarsmøderne. Peter Nelsen og Ellen Svensson fortsætter Virksomheden der og har god Interesse. Vi venter en liden Efterhøft i Lobet af Sommeren.

Mellemsvenske Konferens: L. Muderpsach meddeler i et Brev dateret den 26de Juni, at de „indtil Dato har døbt og optaget 28 Sjæle i „Mellansvenska Konferensen,“ nemlig syv ved Skolens Slutning og 21 ved Aarsmødet i Stockholm. Af sidstnævnte er de 13 fra Stockholm“. Br. Muderpsach venter at have Daab igjen i Stockholm i Juli eller August. For Tiden holder han Teltmøder i Sundbyberg, en Stationsby lige udenfor Stockholm. Begyndelsen lover godt — ca. 80—120 Tilhørere. Nils Zerne og Nanna Rudholm bistaar Br. Muderpsach.

B. Lundström virker fremdeles i Lindesberg. En Del er overbeviste om Sandheden og staar os nær, men kun faa har faaet Naade og Kraft til at overgive sig helt til Herren. Tre har begjæret at blive optaget i Menigheden, og vi haaber, at flere snart følger efter. Br. og Søst. Lundström har virket ihærdigt og gjennearbejdet Byen grundigt, og vi kan ikke tro, at deres Arbejde skal være forgjæves. Carl Young skriver fra Affvett, Furudal, den 8de Juni, at de har haft den Glæde, at otte kjære Sjæle har bestemt sig til at vandre med Herren og lyde ham. Af disse er fire fra Redvik og én fra Falun. D. Johnson virker blandt Menighederne, og det samme gjør R. Färnström en Del af Tiden.

Finland: Vi faar kun meget sparsonne Meddelelser fra denne Konferens ud over, hvad Oscar Carlsson og Hustru meddelte under deres Ophold hernebe. I Marts Maaned modtog jeg et interessant Brev fra Arne Kintala. I Betragtning af de nuværende urolige Forholde maa det siges, at Virksomheden gjør god Fremgang i Finland.

Nordnorge: Som det fremgaar af Rapporten over Unionsmødet i Kristiania, har vi organiseret en nordnorsk Konferens. Vi haaber, at dette Arrangement ved Guds Raade maa bidrage til at fremskynde det trefoldige Budskabs Forkyndelse i Nordland. Til Hosten vil der blive paabegyndt Virksomhed paa mindst tre forskjellige Steder. For Tiden er A. Wasli den eneste Prædikant, vi har deroppe. I et Brev dateret den 21de Juni skriver Br. Wasli fra Ramsos, at „to har begyndt at holde Sabbat. Den ene er optaget i Konferensmenigheden, den anden har endda ikke taget Daab. Der er flere interesserede, men Troen er liden, Familien stor og Tiderne kostbare“.

Østnorge: Chr. Tobiasen sender (den 5te Juni) følgende interessante Meddelelse fra Kristiania: „Vi har døbt 33 Sjæle, og der er fremdeles en hel Del, som holder Sabbat og gjør sig færdige for Daab. Tilslutningen til Moderne er fremdeles god. Hvad Kollektterne angaar, da er her i Vinterens Lob indkommet ca. 1600 Kr. Jeg skylder at bemærke, at af de 33, som er døbt, maa de 30 betragtes som vindne her, de tre som tilrejsende. Litteratursalget beløber sig til nogle Hundrede Kroner.“

Fra Larvik foreligger ogsaa en interessant Rapport. N. C. Bergeren skriver den 30te Juni: „Sabbaten den 1ste Juli har vi Daab, og da vil vi optage 16 Personer i Menigheden. Desforuden har vi otte, som holder Sabbaten. Her er ogsaa mange, som staar os meget nær. Endvidere har vi fremdeles en stor og opmærksom Tilhørsfære til hvert Møde.“

A. D. Nærum har god Interesse i Sarpsborg, hvor han holder Teltmøder — tre Gange ugentlig. Br. N. skriver: „Interessen er vokset for hvert Møde og tør siges at være udmærket. Søkende her i Sarpsborg er glade og hjælpsomme.“ Om sin Virksomhed i Frederikstad skriver Br. N.: „Resultatet af de syv Maaneders Arbejde her i Frederikstad er én Mand og to Kvinder, som jeg venter at døbe i næste Uge. Desuden er her to andre som holder Sabbaten.“

Fra Resbyen, Hallingdal, hvor A. M. Foshs virker dels med at holde Møder og dels med Bibellæsninger og Uddeling af Skrifter, kommer ogsaa Meddelelse om, at den Sæd, Br. Foshs udsaar med Troskab, bærer Frugter. Guds Ord kommer aldrig tomt tilbage, og den Misfionsarbejder, der saar sin Sæd „med Graad“, „skal komme med Frydesang naar han hjembærer sine Neg“.

Vestnorge: Meddelelserne fra Stavanger er ikke mindre interessante. D. J. D. Røst skriver den 15de Juni: „Den 16de Januar begyndte vi vor Virksomhed i Stavanger, og den 3dje Juni foretog vi den første Daabshandling, hvorved 20 tillagdes Menigheden. Brodrene Ekeberg og Sæboe-Larsen rejste derefter, men Virksomheden er ikke derfor afsluttet. Sofst. Nilia Hoyer forbliver; thi vi venter at hofte 1 à 2 Gange til i Lobet af Sommeren. Den 8de Juli skal vi atter have Daab, og da forventer vi, at mindst ti er rede til at tage sit Standpunkt.“

Jakob Nærem skriver (den 20de Juni) fra Odda, at en stor Del af Befolkningen pludselig er rejst bort fra Byen paa Grund af Lockout og Strejke. „Alle Ting er fuldstændig lammet,“ skriver han, og „vi kan endnu ikke regne med mere end 6 à 7, Sabbatsholdere, af hvilke vi har døbt tre.“

Fra L. J. Stene har jeg ikke modtaget nogen Meddelelse siden Narsmødet i Stavanger. Br. Stenes Tausshed kan dog ikke skyldes, at han ikke har noget at rapportere; thi ifølge hans mundtlige Rapport ved Narsmødet i Stavanger, har han haft Fremgang i Arbejdet baade i Ropervik og Skudenes. Flere har antaget Sandheden, og en Menighed paa 12 Medlemmer er allerede organiseret. Flere er dybt interesserede og staar os meget nær.

Den vestdanske Konferens: I Randers og Aalborg, hvor A. G. Christiansen har holdt offentlige Møder i Vinter, er der en Del interesserede. I Randers er syv bleven døbt. Br. Christiansen rejser nu til Randers og Aalborg for at fortsætte Moderne i Daab om at faa en liden Hofst.

P. Christensen meddeler (den 14de Juni) i en „Rapport fra Kjørteminde og Odense“, at der er døbt tre i Odense, og at de har godt Daab om, at flere snart vil følge efter. I Odense paabegyndte N. P. Norreen Moderne; men da hans Tid ikke tillod ham at forfølge den Interesse, som Gud havde givet ham, blev det i Midten af Februar bestemt, at P. Christensen skulde hjælpe ham. I Kjørteminde

har Br. Christensen mødt stor Modstand, men til Trods for dette er en Del interesserede. Br. Christensen skriver: „Ved at samle Abonnenter paa „Evangeliets Sendebud“ og ved, at min Hustru har givet en Del Sygebehandlinger, er vi kommen i Forbindelse med en Del pæne Familier, hvoraf nogle er interesserede.“

N. P. Hansen skriver fra Nykjøbing paa Mors, at én Søster er bleven døbt, og at han „ventes, [at flere vil følge efter paa den gode Vej.“ En Del er interesserede og føler sig knyttet til os, men de mangler Naade og Kraft fra Herren til at tage et bestemt Standpunkt. Br. Hansen tror imidlertid, at disse kjære Sjæle, for hvem han har virket og bedt, snart vil komme helt over paa Sandhedens Side.

Julius Bennedbeck sender os følgende opmuntrende Rapport fra Grenaa: „Midt i April sluttede de offentlige Foredrag under god Tilslutning. Sabbatskolen har været besøgt af henved 20. Sidste Sabbat var der over 4 Kroner i Kollekt, hvad der er lige saa meget som til de offentlige Foredrag. Otto Sjæle har beredt sig for Daab, og andre staar tovende, medens andre er meget interesserede.“

Fjendens Forsøg paa med ét Slag at knuse J. P. U. Jensens og N. Guldhammers Virksomhed i Maribo og Omegn lykkedes, takket være Herren, ikke. Fire kjære Sjæle er bleven døbt, og tre ventes at ville følge efter snart. Gud er sine Vøster tro.

Søren Andersen, som har bistaaet N. S. Christiansen ved Moderne i Aalborg, har ved Siden af at aflægge Husbesøg og holde Bibellessninger solgt 4196 Hefter af „Bibelske Foredrag“, 2 „Et Blik paa vor Tid“ og 1 „Vejen til Kristus“. Br. N. virker for Tiden udelukkende med Udbredelsen af vor Literatur.

Unionsdistriktet: I Holbæk, hvor L. J. Kirke-lykke virker, har 13 kjære Sjæle ved Daab forenet sig med Holbæk Menighed. Fem andre har begjæret Daab, og flere er dybt interesserede. Blandt de allerede døbte findes der fire Familier, hvor altsaa Manden og Hustruen fulgtes ad.

N. P. Regel skriver fra Haslev: „Angaaende Virksomheden i Haslev 1915—16 kan jeg i Korthed meddele dig, at vi har holdt over 50 offentlige Møder, som har været godt besøgt, og solgt flere Tusinde af dine Foredrag. Der er døbt ni siden Nytaar. Herren har været god imod os, men vi ønsker i Fremtiden at se mange flere Sjæle vundet for Herren.“

I Hillerød, hvor Heilskov Christensen har virket, har vi døbt 11. Andre staar os nær. I Frederiksværk — O. T. Hølleraas's Virkefelt — er 4 bleven døbt. Ogsaa der har vi Haab om flere.

I Storehedinge har vi døbt seks, og to til venter paa Daab; desuden er der flere, som er meget interesserede — to af disse har begyndt at holde Sabbaten. Valdemar Jakobsen og P. A. Christiansen, som har virket der, kommer ikke til at virke direkte i Unionsdistriktets Tjeneste den kommende Vinter, idet Br. Jakobsen gaar over i Den vestdanske Konferens i Stedet for J. P. U. Jensen, der bliver forflyttet til Unionsdistriktet, og Br. Christiansen er bleven ansat som Lærer ved Unionskolen i Skodsborg.

Fra den 22de—25de Juni tilbragte M. M. Olsen og jeg nogle interessante Dage paa Bornholm. En Menighed paa 26 Medlemmer blev organiseret i Ronne med Chr. Refsn som Forstander. Af disse 26 er de 15 en Frugt af Br. Refsens Virksomhed sidste Vinter; de øvrige har fra Tid til anden antaget Sandheden, hovedsagelig under Anna Rasmusens og Chr. Refsens Kolportage paa Bornholm. To, som havde begyndt at holde Sabbaten og bestemt sig til at følge med Guds Folk, døde for kort Tid siden. Der er fremdeles god Interesse i Ronne. Flere holder Sabbaten og vil uden Tvivl snart blive døbt. Vi venter, at Menigheden inden ret længe vil blive forøget med 8 à 10 nye Medlemmer.

Den nye Tilgang af Medlemmer her i Distriktet har lagt en Del Beslag paa Br. M. M. Olsens Tid. Hidtil har Br. Olsen som bekendt været vor eneste ordinerede Prædikant i Unionsdistriktet. Nu har vi imidlertid faaet to til, nemlig P. Christensen og J. P. U. Jensen, der er bleven forflyttet hertil fra Den vestdanske Konferens. Vi haaber derfor at kunne gjøre mere for vore Menigheder i Fremtiden, end vi hidtil har været i Stand til.

Slutningsbemærkninger.

Ovenstaaende er et kort Uddrag af de Meddelelser, som Missionsarbejderne indenfor Den skandinaviske Union har sendt mig i Løbet af Juni Maaned. Tanken om lejlighedsvis at udsende saadanne Meddelelser fremkom ved et Bestyrelsesmøde, afholdt under Aarsmødet i Kristiania; men for at disse Meddelelser kan blive saa interessante som muligt, maa Missionsarbejderne samtidig med, at de sender mig en Rapport vedrørende deres Virkefelt, ikke glemme at omtale saadanne Erfaringer, som de ved

vil interessere vore Søskende. Personlige Erfaringer af den rigtige Slags inspirerer og opmuntrer; huff dette! Jeg vil ogsaa gjerne bede mine Medarbejdere om at være punktlige med Hensyn til at sende mig disse Meddelelser; thi hængaar der altfor lang Tid, inden jeg hører fra alle, bliver nogle af Meddelelserne gamle, inden de kommer Læserne i Hænde. Af den Grund var det ussikkert, om alle Missionsarbejderne indsendte deres Meddelelser samtidig. Vi har tænkt at udsende de næste Meddelelser omkring den 1ste Oktober. Vær derfor saa venlig at indsende eders Rapporter saa betids, at de kan være mig i Hænde i Midten af September. Glem ikke dette, kjære Medarbejdere!

Som det fremgaar af ovenstaaende Meddelelser, har vi meget at sige Herren Tak for. De allerfleste af Missionsarbejderne har haft god Fremgang i Arbejdet. Ingen møder tomhændet. Bogsalget er i stadig Tiltag, og det samme gjælder Sanatorievirksomheden. Sanatoriet i Skodsborg, Badeanstalten i Nyhyttan og Kurbadet i Kristiania har i lang Tid kunnet melde fuldt Hus. Af Mangel paa Plads har vi i den senere Tid ret ofte maattet afvise Patienter. Tilstrømningen til disse Anstalter tiltager stadig, og de, der bærer Ansvar, staar ofte tvivlraadige og ved ikke deres levende Naad. Men det er jo ganske vist bedre, end om det modsatte var Tilfældet.

Den, der iagttager Virksomhedens Udvikling paa nært Hold, kan ikke andet end glæde sig. Alle Ting vidner om, at Gud gaar foran os, og at der venter os herlige og store Sejre. Overalt spores en dragende Kraft, og midt i al den Uro, der hersker omkring os, er mægtige Kræfter i Bevægelse for at fremme det trefoldige Budstabs Forholdelse. Vi „hører en Lyd af en Striden hen over Morbertræernes Toppe“. Fat derfor nyt Mod, kjære Broder og Søster, og „drag ud til Striden; thi Gud er udgangen for dit Ansigt at slaa Fjaltenses Lejr“. 1 Kron. 14, 15.

J. C. Raft.

Kjøbenhavn, den 2den Juli 1916.

„Der hviler et meget stort Ansvar paa dem, som Gud har kaldet til at virke i Ord og Være til hans Menigheds Opbyggelse. I Kristi Sted skal de bede Menneskene om at forlige sig med Gud; og kun naar de erholder Visdom og Kraft fra det høje, kan de udføre deres Mission.“ — E. C. White.

Bornholm.

Den 10de Oktober 1915 begyndte vi offentlig Virksomhed i Ronne. Interessen har været god, og Herren har velsignet vort Arbejde trods Fjendens Forsøg paa at hindre Sandhedens Fremgang.

I Dagene fra 22de—25de Juni havde vi Besøg af Brødrene Raft og M. M. Olsen. Under deres Ophold her blev ti kjære Sjæle døbt og Ronne Menighed stiftet med 26 Medlemmer. Vi fortsætter stadig at holde Møder og venter, at endnu flere vil tage Standpunkt helt paa Kristi og Sandhedens Side.

Vi mindes ogsaa ved denne Lejlighed to af vore Søskende, Søster Helligsen og Broder Clausen, som begge i Maj Maaned hensov i Troen paa Herren og hans Sandhed. De afbøde, som igjennem Vinteren horte og annammede den nærværende Sandhed, havde i længere Tid holdt Sabbaten og glædet sig i Lyset fra Herrens Ord. Vi savner dem begge i vor lille Søskendeflok; men med deres Ugtesjæller og Born glæder vi os til atter at mødes med dem i de retfærdiges Opstandelse. — Under tegnede forrettede ved Br. Clausens Begravelse og talte efter Br. Helligsens Dødsbede ved Søster Helligsens Grav.

Vi takker Herren for hans Hjælp og Bistand og vore Søskende for deres trosfaste Forbønner. Hjertelig Gilsen til Søskende og Medarbejdere.

Ronne, den 5te Juli 1916.

Chr. Resen.

Fra Nordnorge.

„Han er trosfast, som har kaldet eder; han skal og gjøre det.“ 1 Thess. 5, 24.

Ja i Sandhed, Herren er trosfast! Paa hvilken Plads han sætter os, er han med. Menigheds-skolen i Vandved, Hadsel og Gaasø er nu afsluttet for dette Skoleaar, og vi kan sige Herren Tak for, at han har velsignet de Bestræbelser, som er gjort for de smaa Kristi Lam. Jeg venter, at flere af Eleverne vil tage Daab og forene sig med Menigheden i Sommer og blive Kristi tro Efterfølgere.

Det har været mig en stor Glæde at arbejde for Bornene, og hvor herligt at høre dem bede til Herren; og det er ikke med let Hjerte, at jeg saa snart skal forlade denne Gjerning. Maatte Herren fremdeles velsigne alle, baade store og smaa, som har Del i Arbejdet for Menigheds-skolerne i Nordland saavel som andre Steder!

Det vilde være godt, om Soffende i de forskjellige Menigheder grundig overvejede, om ikke mere kunde gøres for den Del af Bærket, saa mange flere af de unge iblandt os fik Anledning til at gaa paa vore egne Skoler og faa Undervisning i Guds Ord i Stedet for at lære Vildfarelser i Verdens Skoler. Hilsen til alle Troessøfende. Alara Bobak.

Sannesfjoeen, den 18de Juli 1916.

Fra Island.

„Ikke fordi I var mangfoldigere end alle Folkene, fandt Herren Behag i eder, saa han udvalgte eder, thi I er det mindste blandt alle Folkene; men fordi Herren elskede eder. . . . Saa vid da, at Herren, din Gud, han er Gud, den trofaste Gud, som bevarer Pagten og Miikundheden mod tusinde Led, mod dem, som elsker ham og holder hans Bud.“
5 Mos. 7, 7—9.

Det eneste, som kan tjene til Opmuntring for den „lille Flok“ i disse vanskelige Tider, er Bevidstheden om, at vi har den samme trofaste Gud til Fører som i gamle Dage. Det Løfte, Herren gav sit Folk, da de var paa Vejen til det Land, som var et Forbillede paa det evige Hjem, Løftet om, at de, hvis de holdt hans Bud, stadig skulde gaa fremad og blive „Soved, men ikke Hale“, gjælder ogsaa i vore Dage alle Guds Børn, som nu med Længsel ser fremad til den Tid, da de skal naa det høje Maal.

Naar jeg ser tilbage paa den suundne Vinter, maa jeg prise Herren for alt, hvad han har gjort for os her paa Island. Det blev bestemt, at jeg skulde kolportere i Reykjavik med den nyudkomne Bog, den anden Del af „Et Blik paa vor Tid“, og paa samme Tid holde Møder der, da Br. Olsen skulde begynde paa to nye Steder. Jeg har nu taget Bestillinger paa og leveret henimod 700 Eksemplarer af min Bog. Desuden har jeg haft Møder med Soffende om Sabbaten, og om Fredag Aften er vi kommen sammen for at læse Herrens Ord og tale om det, som tjener til vor Tros Opbyggelse. Ligeledes har vi hver Søndag Aften haft offentlige Møder, som hele Tiden har været godt besøgt, og da navnlig mod Slutningen. Der er god Interesse, og mange staar os nær. To blev døbt om Sabbaten, for vi rejste hjemmefra, og tre eller fire har bestemt sig for Daab senere. Ja sandelig, Herrens Ord kommer adbrigt tomt tilbage.

Paa de Steder, hvor Br. Olsen har virket, har der været særdeles god Interesse, og mange staar Sandheden meget nær. Antagelig skriver Br. Olsen lidt om sit Arbejde senere. Vi maatte begge slutte for tidlig paa Grund af Narsmodet i Kristiania, som vi nu er paa Vej til, og vi glæder os meget til at faa samles der med Guds Folk for at faa nye Kræfter til vor fremtidige Virksomhed.

Jeg lover Gud for alle de velsignede Erfaringer, som jeg har gjort i den suundne Vinter. Han er den, som giver Bæksten, og ham tilkommer al Eren.

P. Sigurdsson.

Seydisfjord, den 24de April 1916.

Se her — og glem det ikke!

Da der nu er to (fra Nytaar tre) Sekretærer, som fører Opsyn med Traktat- og Missionsforeningerne i Norge, vil der let opstaa Vanskeligheder, dersom Foreningernes Embedsmænd ikke er opmærksom paa følgende:

1. Enhver Pengesøsendelse samt alle Bestillinger paa Litteratur sendes til Skandinavisk Bogforlag.
2. Kvartalsrapporter og alle Høiendelser vedrørende Arbejdet i Foreningerne sendes til de respektive Sekretærer for Vestnorske, for Nordnorske og for Østnorske Konferens.

Ovenstaaende vil vi ogsaa bede Ungdomsforeningernes Embedsmænd at være opmærksom paa.

Saa dette til Menighedens og Sabbatfolens Embedsmænd: Adresser alle Ordre og tillige enhver Pengesøsendelse (saafom Tiende, Sabbatsskolegaver m. m.) til Skandinavisk Bogforlag. Men glem ikke at skrive paa Postavisningens Kupon eller i Brev, hvad Pengene skal anvendes til.

Til Kontoret kommer daglig Penge og Ordre til de mest forskjellige Adresser. Her er nogle af de mange: Olsen, Ringstrøm, Nygh, Bjaanæs Sundhedsbladet, Skandinavisk Bogforlag, Adventisternes Konferens, Adventistmenigheden osv. Net som det er kan en eller anden af ovennævnte Personer være bortrejst, og Post sendt til vedkommende maa sendes hid og did, hvorved Forsinkelser og Ubehageligheder let opstaar.

Derfor, Soffende, vær saa venlig at mindes denne Opfordring: Send alt, som har det mindste med Samsundets Kontor eller Forlag at gjøre til: Skandinavisk Bogforlag, Akersgaden 74, Kristiania.

Br. Town skriver til os efter Hjemkomsten fra den lange Rejse til Sydamerika: „I Brasilien fandt en af vore Kolportører snart, at Folk i den By, hvor han virkede, var interesseret i Sandheden. Medens han kolporterede paa Stedet, begyndte han at holde Bibellæsninger med dem om Aftenerne. I Lobet af de otte Maaneder, han opholdt sig i Byen, tjente han nok til sit eget Underhold og bragte samtidig 43 Personer til Sandheden.

En af de mest interessante Missionsstationer i Sydamerika er den, som er bleven oprettet blandt Inca-Indianerne paa Højlandet i Peru, ca. 4000 Meter over Havet. Da vi var der, havde de allerede døbt 335 af disse Indianere, men deres Sabbatsmøder blev besøgt af mellem 500 og 700 hver Uge. Det vil interessere dig at høre, at dette Arbejde blev paabegyndt ved Hjælp af vor Litteratur. En af Indianerne, som kunde læse Spansk, købte et Eksemplar af vort spanske Blad, og efter at have læst det begyndte han at holde Sabbaten. Han begyndte dernæst at undervise Indianerne i Nabolaget. Fra denne Begyndelse har Arbejdet udviklet sig, indtil det nu har vakt Opmærksomhed over hele Peru. Der er nu Krav om Arbejdere paa over 20 forskellige Steder iblandt Indianerne. Missionsudvalget retter en indtrængende Henstilling til Missionsbestyrelsen om hurtigst muligt at sende dem syv gifte Par, for at nogle af disse indtrængende Anmodninger kan blive efterkommet.“

Et underligt Bønnemøde.

Den store Prædikant Talmage fortalte engang om et underligt Bønnemøde:

„Det var en bedrøvelig Tid, dengang vor første Kirke i Brooklyn var brændt, og vi samledes i et stort Teater. De troende var søve og verdsliginddede og savnet Interesse for Synderes Frelse. At prædike var som at fægte i Luften; ingen bevægedes, ingen græd over sine Synder. Jeg led og pintes og sølte, som om jeg umulig kunde fortsætte, hvis der ikke indtraadte en Forandring.

En Dag sendte jeg Bud efter mine Diaconer. Jeg tog dem med op i femte Etage sammen med min Hustru. Ingen af dem vidste, hvad jeg vilde dem. Efter at have lukket Døren, udføste jeg mit Hjerte for dem og sagde, at vi havde Synder at bekfende, og her gjaldt det om at anraabe den le-

vende Gud om Hjælp. De sølte ligesom jeg. Vi bøjede os med vore Ansigter mod Gulvet for Herren. Jeg sagde til den nærmeste: „Bed!“ men han kunde ikke. Til den næste: „Bed, Broder!“ men han kunde heller ikke, han kunde blot græde. Og saaledes gik det med den tredje og fjerde og hele Rækken rundt. De formaaede ikke at bede; de græd blot. Og min Hustru og jeg græd. Vi kunde ikke bede,

Der laa vi alle for Guds Ansigt og græd, hvor længe ved jeg ikke. Til sidst rejste vi os og saa forundret paa hverandre, tænkende paa, hvilket underligt Bønnemøde vi havde haft. Saa skiltes vi ad.

Næste Søndag kom, og Teatret var fyldt med Menneffer. Jeg havde ikke prædiket mere end 20 Minutter, da Forsamlingen brast i Graad, og omtrent 400 rejste sig grædende og spurgte, hvad de skulde gjøre for at blive frelst. Dette var Begyndelsen til en stor Bækkelse. Fra den Dag af forstod jeg, hvad Bøn og hvad evangelisk Arbejde vil sige.“

Nordlandsmoderne.

Den Nordnorske Konferens holder Møder paa følgende Steder i Sommer:

| | | |
|----------|-----------|---------|
| Tromsø | 8de—14de | Aug. |
| Gartstad | 14de—20de | „ |
| Narvik | 21de—28de | „ |
| Hadsel | 1ste—3dje | Septbr. |

Br. L. J. Stene fortsætter Moderne der en kort Tid.

| | | |
|------------|-----------|---------|
| Bodo | 1ste—5te | Septbr. |
| Bandoe | 6te—13de | „ |
| Sannesjøen | 13de—16de | „ |

I Bodo bliver undertegnede kun en kort Stund, medens Br. Wasli bliver hele Tiden. Broder Wasli besøger Velfjorden, Saltbalden og Balsfjorden. Da disse Møder saar særlig Betydning for Virksomhedens Fremgang i Nordland, indbydes Søkende til at gjøre alt muligt for at overvære dem. Læg nøje Mærke til, naar Moderne begynder paa hvert Sted!

R. C. Bergerfen.

„**Han**, som udsender Missionsarbejdere som sine Sendebud, vaneres, naar Tilhørerne føler sig saa stærkt draget til en eller anden særlig yndet Prædikant, at der viser sig en Uvillighed til at modtage en anden Arbejder.“ — E. C. White.

Dødsaameldelser.

Jens Chr. Jensen, der har haft Tuberkulose og ligget flere Maaneder paa Hospitalet i Hobro, døde den 27de Maj, 1916, 30 Aar gammel. Kort før sin Død blev Broder Jensen ført hjem til sine Forældre i Vendsyssel. Begravelsen fandt Sted paa Agersted Kirkegaard den 1ste Juni. Undertegnede talte ved Baaren over Gaias 38te Kapitel.

Broder Jensen boede i Skorping, hvor han som Urmager drev en god Forretning og øvede god Indflydelse som en Kristen. Vor kjære Broder havde et fredeligt og stille Sindelag. Han tilhørte Arden Menighed, var elsket og afholdt af alle Søsken. Det salige Haab, at den afdøde skal faa Del i den første Opstandelse, trøster og opmuntrer Forældre, Paarørende og Venner. N. G. Christensen.

Bogensgade 6, Aarhus, ^{12/7} 1916.

Søster Christiane Sofie Jensen, født den 30te Septbr. 1856, døde paa Drefundshospitalet, Kjøbenhavn, den 8de Juni 1916. Søst. Jensen antog den nærværende Sandhed for ca. 24 Aar siden og har i alle disse Aar været et trofast Medlem af Kjøbenhavns Menighed. Den afdøde var meget opofrende baade overfor Menigheden saavel som overfor sin Familie. Hun viste stor Interesse for Sandheden og var altid flittig til at besøge Moderne, naar ikke Sygdommen hindrede hende deri. Hun efterlader sig en Søn og to Dotre. Søst. Jensen blev begravet Mandag den 12te Juni paa Bispebjerg Kirkegaard i Kjøbenhavn, hvor hendes Slegtninge og mange Venner var mødt frem for at ledsage hende til hendes sidste Hvilested. M. M. Olsen.

Onsdag den 7de Juni 1916 døde min kjære Moder, Maren Kristine Hansen, i Troen paa Frelseren. Moder var født den 16de Juni 1843 og blev saaledes næsten 73 Aar gammel. I 1881 blev Moder Enke og stod nu alene med fire smaa Børn. Det var en drøj Tid, som nu begyndte for min Moder. Hun var alene med sine Børn i Fatigdom og Sygdom, men Herren stod hende bi, og hun stred som en Helt — ædle Kvinde, ære være hendes Minde! I 1889 blev min Moder døbt og har siden været et trofast Medlem af S.-D. Adventistmenigheden i Holbæk. Hendes stille Væsen og venlige Sindelag vil ikke blive glemmt. Nu hviler hun,

til Herren kommer og kalder hende til Live i de retfærdiges Opstandelse. Begravelsen fandt Sted paa Lille Grandløse Kirkegaard Mandag den 12te Juni. Sognepræsten talte ved min Moders Baare i Kirken. Jeg talte ved Graven over 2 Kor. 5, 1. Er end Savnet stort, saa glæder vi os ved Herrens Ord: „Salige er de døde, som dør i Herren her- efter. Ja, Manden siger, at de skal hvile fra deres Arbejde, men deres Gjerninger følger med dem.“ Nab. 14, 13. N. P. Hansen.

Noogle ledige Pladser, til Besættelse straks eller senere, kan søges snarest. Kurbadet, Kristiania.

En ung Pige kan faa Plads til 1ste November eller Oktober ved et lidet Landbrug. Lars Kristensen, Pandrup, Pandrup St. (Danmark).

En Karl i 15—18 Aars Alderen kan til 1ste November faa Plads hos Søren N. Christensen, Lille Norklund, pr. Jkast (Danmark).

For en flint Sygeplejer er Plads ledig ved Kurbadet i Bergen fra 1ste September eller 1ste Oktober. Nærmere ved R. Jordahl, Kurbadet, Bergen.

En Mand i 40 Aars Alderen onsker Plads ved hvad som helst hos Sabbatsholdere paa en af Verne, helst ved Kjøbenhavn. Nærmere ved Henvendelse til Chr. Sørensen, Sdr. Drøslø, Sdr. Drøslø St., J. (Danmark).

En proper enligtillet Kvinde, som har til at leve for, og som vil dele en to Værelses Lejlighed med en ligestillet ældre Dame, kan bo meget billigt. Indbo behøves ikke. Henvendelse til G. Jørgensen, Baldersgade 14, Kjøbenhavn L.

En yngre Haandværker (helst Smedker), gift eller ugift, kan faa fast Plads paa min Kuranstalt i Kjøbenhavn. Sammeledes antages endnu en mandlig og en kvindelig Elev til Sygeplejen; saadanne, som delvis har lært i Forvejen, vil blive foretrukne. Nærmere ved Overlæge Carl Ottosen, Skodsborg.

:: Redaktionelt ::

Unge Mænd og Kvinder, der agter at komme til Skolen i Skodsborg i Vinter, bedes meddele dette i god Tid til Erik Arnesen, Skodsborg.

Br. Raft opholder sig for Tiden i Kristiania, hvor han bl. a. holder en Del offentlige Møder, medens Br. Chr. Tobiasen besøger Menigheder i Østnorsk Konferens.

„**Det**, som giver vort Arbejde Værd i Guds Dje, er ikke den Mængde, der er udrettet, men den Aand, i hvilken vi har arbejdet.“ — „Kristi Lignelser,“ Side 397.

Br. Finster skriver fra Filippinerne den 7de Maj, at de der paa Cerna har døbt 218 Personer i de første fire Maanedes af Aaret. Alene i Marts blev 170 døbt som en Frugt af Brødrenes Teltvirksomhed.

Søster Salisbury, Enke efter Br. H. N. Salisbury, der som tidligere meddelt omkom paa Skibet „Persia“ i Middelhavet paa Rejsen tilbage til sin Arbejdsmark i Indien, ventedes hjem til Amerika i Slutningen af Juni.

Fra Szechuen i Vestkina berettes, at vor Satskolevirksomhed har gjort usædvanlig Fremgang i den senere Tid. Saaledes har Besøget ved Satskolerne i det første Kvartal af indværende Aar været over dobbelt saa stort som i det sidste Kvartal i 1915.

I London agter vore Søskende at faa bygget et eget Lokale til Brug for Møder og større Sammenkomster. Til Opførelsen af dette Hus, som vil være af stor Betydning for vor Virksomhed i England, har Amerika efter Opfordring lovet at give ti Tusinde Dollars, der vil blive indsamlet ved frivillige Bidrag.

Fra Nigerien i Nordafrika skriver Br. D. C. Babcock: „Emiren, en Hovding i Florin, Mohamedanernes Overste, Hersker over Folket i et stort Distrikt, en Mand med en mægtig Indflydelse, afslagde os for kort Tid siden Besøg. Han udtrykte sin Glæde over vor Virksomhed blandt Pagur'erne. Han var ledsaget af godt et Tusinde Mohamedanere. De mange Ryttere med deres glinsende Spyd, fine Dragter og prustende Heste udgjorde et pragtfuldt Skue. For nogle Aar siden vilde et saadant Syn have gjort os forfrækket; men vi har lært, at Gud formaar at bevare os under alle Forhold, naar vi forlader os paa ham.“

Blandt dem, som nylig har antaget Sandheden i Japan, er ogsaa en dygtig Læge. Han har tidligere haft Ansættelse ved en stor Grubedrift, hvor han fik en god Lon. Da han ønsket at paabegynde Sundhedsvirksomhed i Overensstemmelse med vore Principper, har han søgt Afsted fra sin hidtidige Stilling. En af vore Missionsarbejdere besøgte en af disse Gruber nogle faa Gange, og Resultatet heraf blev, at omkring 30 Personer fattede Interesse for Sandheden. Der er over 40 saadanne Gruber paa dette Sted, hvor Tusinder af Mennesker har Arbejde; men der er ikke en eneste Missionær at se til at virke iblandt dem. Intet Missionsarbejde af nogen Slags bliver udført blandt alle disse Mennesker. Hvor stor er ikke Trangen til gudhængne Arbejdere i disse tet befolkede Distrikter i Østen!

Den danske Konferens.

Efteraarsmøder.

Om Gud vil, agter vi at holde Efteraarsmøder paa følgende Steder: Odense 8de—10de September, Esbjerg 15de—17de Septbr. og Aalborg 22de—24de Septbr. Som sædvanligt begynder Møderne Fredag Aften og slutter den følgende Søndag Aften. Kjære Søskende, lad os tidlig begynde at berede vore Hjerter og bede for disse Møder. A. G. Christianen.

Annancer i „Missionsfesterretninger“ kost. 1 Kr. pr. Gang. Beløbet indsendes samtidig med Annoncen.

„Sundhedsbladet“'s Trykkeri, Kristiania.