



Mission

Efterretninger.

Udgives maanedlig af Den danske og norske Konferens.

Nr. 6.

Juni.

1909.

Danmark.

„Tag eder sammen og samler eder, du Folk, som ikke sølte Skam! førend Beslutningen vorder udført, som Væner farer Dagen frem — førend Herrens brændende Brede kommer over eder, førend Herrens Bredes Dag kommer over eder! Søg Herren, alle I sagtmødige i Landet, som holder hans Lov! søg Retfærdighed, søg Sagtmødighed, maaste kan I blive skjulte paa Herrens Bredes Dag.“ Saaledes opmuntrer Herren med særlig Henblik paa de sidste Dage sit Folk ved Profeten Ezechieles. Her er en særskilt Indbydelse til os som et Folk fra en stor i Autoritet, nemlig Himlens Gud, til at samles. Alle de forskellige Elementer i Verden forenes nu for snart at rette det sidste afgørende Slag mod Guds Menighed, paa hvilken Dragen er forbitret. Lad os lytte til Herrens venlige Indbydelse, og lad os ikke alene høre Indbydelsen, men ogsaa komme. Naar han indbyder os, da har han noget særskilt, som han ønsker, at vi skal modtage. Trænger vi til noget særskilt i disse alvorlige Tider? Ja, naar vi gaar i os selv, da ser vi, at vi tiltrænger meget. Men Herren har alt, hvad vi tiltrænger. Det er ham ogsaa en stor Glæde at tilbede os det, vi trænger. Han ser ogsaa Nødvendigheden deraf; og uden dette Tilbud om Hjælp fra Himlens Side vilde vi ikke være i Stand til at bestaa nu, ej heller paa den store Dag, som hæfter faare. Det er mere nødvendigt end nogen Sunde for at samles. Et Aar er atter bentrundet, siden vi som en Konferens havde en saadan Anledning. Herren har bevaret os gennem dette Aar, og vi har været Gjenstand for hans store Kjærlighed og Omhu. Nogle faa af vore Søstere er lagt i Graven og hviler fra deres Gjæringer til Opstandens Morgen. Men de fleste af os lever for atter at høre Indbydelsen om at komme til Aarsmødet i Aar. Maa vi berede vore Hjerter, maa vi faa Raade til at sjerne alt, som kunde hindre Herren i paa en særskilt Maade at tale til os! Maa vi hungre og tørste efter Retfærdighed, da har han lovet, at vi skal mættes. Lad os søge ham som aldrig før, da skal vi ogsaa finde ham, som han er. Det er, for at dette kunde ske paa en Maade som aldrig før, at vi nu atter udsender denne Indbydelse til vore Troesfølede. Tiden fordrer noget specielt af os. Herren fordrer det. Lad os ikke skuffe ham, ej heller dem, Herren har sat os

er kommen (Ef. 60, 1), ja maa Herrens Herlighed ses paa os, hans Børn. Lad os bede om, at vi ved dette Møde ikke alene skal faa nogle Draaber af den silbige Regn, men Regnstyl. Sak. 10, 1. Vi venter, at mange i Aar skal overvære vort Aarsmøde i Randers. I Jylland har vi de fleste Søstere, og Randers bliver saaledes et meget centralt Punkt for et saadant Møde. Læs under Bøn til Gud det andet Kapitel af Profeten Joel og undersøg, om du ikke tiltrænger en saadan Erfarings, som der omtales. Store Ting har Herren taget sig for at gjøre. Joel 2, 21. Lad os komme med Hjerter berebte paa at modtage meget af Herrens Velsignelse og til at blive en Velsignelse.

Det første offentlige Møde begynder Tirsdag den 6te Juli Kl. 8 Aften, og Konferensen aabnes den følgende Dag (Onsdag) Kl. 10 Formiddag. (Arbejdsrådet begynder den 2den Juli, Fredag Aften.) Moderne gennem Konferensen afholdes i Haandværkerforeningens Festsal, Vestergade. De, der ønsker Værelser bestilte forud, vil være saa venlige at underrette Br. N. B. Hansen, Arden, eller Br. E. C. Sonne, Store Boldgade 1, derom i betimeligt Tid; vi skal gjøre alt, hvad vi kan ogsaa paa dette Omraade. Vi haaber, at enhver Menighed i Landet vil sende Delegerer. Hvor mange, beror paa Menighedens Størrelse, en Delegat for hver Menighed, desforuden en for hver 10 Medlemmer. Skemaer for dette vil blive tilsendt Menighederne. Send Fuldmagterne til Konferensens Sekretær, Jens Olsen, Margrethevej 5, Kjøbenhavn V, før 1ste Juli. Hvis ikke, da bring dem, naar du kommer.

Vi ved ikke, hvor mange besøgende Brødre kommer i Aar. Naturligvis venter vi som tidligere Br. L. R. Conradi. Men bedst af alt, Herren har lovet at være til Stede gennem sin Repræsentant, den Helligaand. Lad os allerede nu lægge Planer til at deltage i dette Møde. Bered dig, o Israel! til at møde din Gud ved nævnte Møde. Lad os alle bede, at de Beslutninger og Bestemmelser, som vil blive tagne der, ikke alene maa være vore Beslutninger, men at det ogsaa maa være den Helligaands.

Maa Herren storligen velsigne og lede eder alle, og maa dette Møde, som snart skal afholdes, i Sandhed blive en aandelig Fæst for os er min Bøn i Jesu Navn, Amen. Ebers ringe men forbundne Brødre i det sidste

Dødsanmeldelser.

Søster Jensine Kristine Larsen af Jerslev døde den 25de Marts 1909. Hun var født i Brejlev den 18de Januar 1851. Hun annammede den nærværende Sandhed i Jerslev og blev døbt sammesteds den 26de Juli 1890 af Br. L. Johansen. Hun forenede sig med Jerslev Menighed, af hvilken hun var et trofast Medlem til sin Død. For et Aar siden havde hun en Operation for Kræft, hun blev da meget bedre, og det var al Udsigt til, at hun nu kunde blive rask. Men snart viste den samme Sygdom sig igjen, og hun blev stadig værre. Hun led ofte store Smærter, men led taalmodig. Hendes Bøn var stadig til Herren, at hvis det var hans Vilje, hun da maatte henføde blidt og roligt. Denne Bøn blev opfyldt. Undertegnede talte til en meget stor Forsamling i Jerslev Menigheds Lokale over det salige Haab, som snart skal blive Virkelighed, og hvori enhver skal faa Lød og Del, som her i Livet vandrer med sin Gud. Vi tror, hun skal komme frem paa Opstandelsens Morgen, naar Herrens Røst fra Himlen høres.

C. C. Jensen.

Søster Ane Kirstine Rasmussen døde den 26de April i Taarup, Thy. Hun var født i Møgelvong den 3dje Jan. 1849. Hun annammede den nærværende Sandhed for ca. 12 Aar siden og glædede sig i den til det sidste. Hun var et Medlem af Hurup Menighed indtil sin Død. I de sidste 7 Aar led hun saadan af Gigt, at hun ikke var i Stand til at gaa.

Undertegnede talte Guds Ord til Slægt og Venner paa Hurup Kirkegaard, hvor vi lagde hende til Hvile til Opstandelsens Morgen. Afdøde var Moder til Christen Rasmussen, der er de fleste Søskende bekendt som den første Soldat, der maatte lide for Sandhedens Skyld. „Salige er de døde, som dør i Herren.“

C. C. Jensen.

Den 27de April afgik Br. Peter Jensen (Søn af Poul Jensen, Saltum) i sit 26de Aar ved Døden under en Operation paa Hjørring Sygehus. Afdøde annammede Sandheden for flere Aar tilbage og besøgte Skolen paa Frydenstrand for 3 à 4 Aar tilbage. Siden den Tid har hans Helbred ikke været god, og i 1½ Aar har han ligget paa Sygehuset, indtil nu Døden gjorde Ende paa hans Lidelser. Han efterlader sig Fader, Moder, to Brødre og en Søster, som dybt tøler Savnet. Han selv var glad i Gud og lykkelig i Sandheden til det sidste. Vi lagde han til Hvile den 3dje Maj paa Nørre Saltum Kirkegaard i det salige Haab at saa gjense vor Broder paa Opstandelsens herlige Morgen.

B. Scherig.

Mærk!

Paa min Rejse i Amerika har jeg faaet tilsendt et anbefalet Brev, som desværre er gaaet tabt, saa at det ikke er kommet mig i Hænde. Postvæsenet her kan ikke give mig nogen Oplysning om Brevets Indhold eller Afsender udover dette, at Brevet var affendt fra Europa. Skulde denne Notits komme Afsenderen i Hænde, bedes han være saa venlig at skrive mig til.

J. C. Raft.

Tatoma Park, Washington, D. C. Afd. Margrethedej 5, Kjøbenhavn.

Husk Aarsmødet for Danmark, der afholdes i Randers fra den 6te til den 11te Juli!

En yngre Pige kan faa Plads straks.

„Sana“, Horsens.

Norge.

Aarsmødet i Norge.

Kjære Brødre og Søstre i Herren! Jeg vil igjen henlede eders Opmærksomhed paa vort forestaaende Aarsmøde. Det første offentlige Møde begynder Tirsdag den 29de Juni Kl. 8 Aften, og Konferensen aabnes den følgende Dag (Onsdag) Kl. 9 Formiddag. De, der ønsker Bærelser bestilt forud, vil være saa venlige at underrette Br. John Lorn, Akersgaden 74, Kristiania, i god Tid, da det vil lette Arbejdet betydeligt. Sekretæren i hver Menighed vil være saa venlig at indsende Fuldmagterne for Delegerterne til C. B. Jensen, Akersgaden 74, Kristiania, inden den 22de Juni.

Tiden bliver mere og mere alvorssfuld, vanskelig og trang, og Aar for Aar kommer vi nærmere „alle Ting's Ende“. O, at vi kunde betænke dette, som vi burde! Vi burde spørge os selv enhver især: „Hvorledes betragter Gud i Himlen mig?“ „Er jeg ham til Velbehag?“ O, hvor ubetydelige alle andre Spørgsmaal bliver ved Siden af saadanne! Den Anledning, som der gives ved Aarsmøderne til at høre meget godt, burde vurderes. De, som har været til et saadant Møde før, ved, hvor alvorssfuld en Tid, vi har haft, og hvorledes de selv følte, at de aldrig mere kunde blive hjemme. Vor Sjælesjende vil holde os fra disse Møder, om han kan; han misunder os Guds Betsignelse her og Saligheden hiet. Hvem bør komme til Aarsmødet i Kristiania? Alle Søskende og Venner saa vidt det paa nogen Maade kan lade sig gjøre. Kom til det allerførste Møde. Høst paa, at Israael maatte berede sig, for de mødte frem for Gud, og vi bør ogsaa berede vore Hjerter, saa Gud kan bringe os den fornødne Betsignelse. Brødrene, som kommer fra Amerika, vil bringe os mange gode Ting. Kom derfor og hør for dig selv. Mødet for Missionsarbejderne begynder Søndag den 27de Juni Kl. 9 Morgen.

N. C. Bergersen.



Paa Vejen til Generalkonferensen.

Den 24de April forlod undertegnede Norge med Baad for at rejse til Amerika. Omkring 3—400 Passagerer forlod samtidig Norge for at søge sig et bedre Udkomme i Amerika. Der er vistnok dem, der opnaar dette; men der er uden Tvivl nok ogsaa mange, som ikke opnaar det, og det er intet Under. De fleste af dem, som rejser til Amerika, er berusede, naar Skibet forlader Bryggen, og Amerika er et farligt Land for enhver, der ligger under for en eller anden Løst. Paa en saadan Rejse faar man god Anledning til at se, hvorledes det staar til med det aandelige Liv særlig iblandt de unge i de forskjellige europæiske Lande. Jeg maa sige, at det Syn, der møder en paa et af disse store moderne Skibe, der hver Uge fører Tusinder fra Europa til Amerika, er et Syn, der egner sig til at fylde én med Alvor og Gru. Her repræsenteres hele Europa. Paa vort Skib var ca. 2500 Passagerer, repræsenterende seksten forskellige Nationer; men der var vel næppe 5 Personer iblandt dem, som var Guds Børn. Hvor man vender Øjet paa et saadant Skib, ser man Synd, Synd og kun Synd. De danser, drikker, spiller Kort, hamer og fylder Skibets Lugarer, Gange og Rum med Tobakskrog. Naar man betænker, at de fleste af disse har faaet deres Opdragelse i kristne Lande, saa ser man bedst, hvor dybt Synden har slaaet sine Rødder i Hjemmene i Europa. Dette er visseelig et sorgeligt Tidens Tegn.

Paa et saadant moderne Skib faar man hver Morgen Anledning til at læse i Skibets Nyhedsblad om alt, som har passeret paa Land. De traadløse Telegrammer

flyver gennem Nattens Storm og Mørke til og fra Skibet for at vedligeholde Forbindelsen med Land — saavel Europa som Amerika. Og saa dette er et Tidens Tegn (Dan. 12, 4). Ingen vilde have troet dette for ti—femten Aar siden. Der ankommer henimod en Million Indvandrerer til Amerika hvert Aar, af hvilke en hel Del er fra de skandinaviske Lande. Mange af disse forbliver i New-York eller rejser til Chicago, Minneapolis eller andre store Byer, hvor de som oftest bliver et Kov for Synden. Mest farligt er det for de unge.

Jeg er nu lykkelig og vel ankommen til Washington. Konferensen her er nu i fuld Gang. Her er antagelig ca. 1500 tilrejsende. Iblandt disse er ikke saa saa Skandinaver. Det var kjærkomment for os hjemmefra at saa hilse paa gamle Venner og Kjendte. Skandinaverne har egne Møder, de er til stor Velsignelse for os alle. Vi føler alle Nødvendigheden af at komme nærmere sammen, saa at vi i Skandinavien kan komme til at virke Haand i Haand med dem i Amerika. Vi tror, dette vil kunne blive til stor Fordel. Iblandt dem, som er mødt frem her, og som Søskende hjemme kjender, kan nævnes Brødr. Lewis Johnson, D. A. Olsen, D. A. Johnson, L. Christian, C. A. Thorp (som er Redaktør for "Ev. Sendebud" i Amerika), P. E. Berthelsen. Alle Delegationerne fra Skandinavien har ogsaa været henne at hilse paa Søster White. Hun er nu 82 Aar. Hun sagde, at hun havde bevaret mange kjære Minde fra den Tid, hun besøgte Skandinavien for mange Aar siden. Det samme dybe Alvor hviler endnu i hendes Blik som tilforn. Hun forstode os, at Bærket i Skandinavien laa stadigt paa hendes Hjerte, og sagde, at hun næsten ikke kunde sove, naar hun tænkte paa alle de Sjæle, som gaar til Grunde rundt omkring os. Hun bad os om at bede for hende og hendes Gjerning, og lovede at bede for os der hjemme. Hun har talt paa tre offentlige Møder. Det har været os til stor Velsignelse. Mange interessante Ting fremkommer ved Møderne her. Skal komme nærmere ind herpaa ved en senere Anledning. Det er ligefrem forbausende at se den store Fremgang, Guds Bærk har gjort i de senere Aar; og omendsskønt vi hører makedoniske Raab fra alle Verdens Kanter, saa faar vi dog det bestemte Indtryk af alt, vi hører og ser, at Verdens Ende er lige foran os. Vi er alle enige om, at vi vil rejse herfra til vor Gjerning og ved Guds Naade taale os over Arbejdet med større Iver end nogen Sinde for. Guds Land har kommet meget nær til os alle sammen. Alle Brødrene hilser. Med Bøn for Guds Bærks Fremme i Hjemlandet, Washington, D. C., 24/5—09. N. P. Nelsen.

Smuler fra Generalkonferensen.

Jeg har tænkt, at følgende Udtag af Generalkonferensens Formands, Br. A. G. Daniells, Rapport vilde være til Opmuntring for Søskende i Norge.

Ved denne 37te Generalkonferens, som nu afholdes i Washington, D. C., U. S. A. er der næsten 350 Delegationer. 39 af Generalkonferensens 40 Styrelsesmedlemmer er til Stede. 20 af 21 Unionskonferens-Formænd, 85 af 102 lokale Konf.-Formænd og næsten alle af Missionsmarkerens 69 Formænd er til Stede. De er komne fra Syd- og Nordamerika, hele Europa, en Del af Asien og de fleste Steder af Afrika, Australien og Deerne i Havet. Budstabet forkyndes nu i ca 60 forskjellige Eprog. I de sidste 4 Aar er 8 nye Unionskonferenser blevne organiserede, 20 nye Missionsmarker aabnede, 294 Menigheder organiserede og 16,000 Medlemmer optagne. Tindren for 1908 var 1,101,396 Dollars, altfaa 410,577 Doll. mere end i 1904. Gaverne til Missionen i 1908 var 308,000 Doll. — eller 163,333 Doll. mere

end i 1904. Værdien af Litteratur solgt i 1904 androg til 500,000 Doll. Værdien af Litteratur solgt i 1908 var 1,286,981. 37 store Skoler er aabnet. I 1904 var der 54 Sanatorier, men nu i 1908 80. Der indkommer ca 2,000 Doll. i Sabbatsfølelser hver Sabbat. Vi har paabegyndt Virksomhed i 33 nye Missionsmarker og udsendt 328 Missionærer i de 4 sidste Aar. Søskende, lad os søge efter Aandens Fyldte, at meget mere kunde udsøres. N. C. Bergeresen.

Stavanger den 27/5—09.

Nye Arbejdere og Statistikken.

Vi behøver mange flere nye Arbejdere til at optage Virksomheden med vor Litteratur lige efter Konferensen i Kristiania. Vi har allerede bestemt et Møde for Arbejdere, og derfor vil jeg indbyde dig, som agter dig ud i Arbejdet, at komme til Kristiania, saa du ogsaa kan være med og modtage Undervisning. Mødet begynder Kl. 9 Søndag Morgen den 27de Juni og fortsætter i tre Dage, samt hver Morgen gennem hele Konferensen. Alle, som vil ud i Arbejdet lige efter Aarsmødet, vil saa fri Middag og Nattelegi under dette Møde, men jeg vil gerne paa Forhaand vide, hvem der kommer.

Vi kan forstaa fra de forskjellige Omvæltninger, som foregaar i Verden, at vi har naaet ned til de allersidste Dage. Hvem skal derfor advare Menneskene om den sidste store Begivenhed? Jo det er dig, som tror Sandheden! Vil du komme Herren til Hjælp? Gud kræver af os, at vi i Skrift og Tale skal bringe dette advarende Budskab til Verden. Følgende Statistik gjælder for begge Aars Vedkommende fra og med den 21de Marts til og med den 1ste Maj og er til stor Opmuntring for gamle og nye Arbejdere samt Menighederne og Søskende i Almindelighed. Følgende Tal taler for sig selv:

	1908		1909	
	Bestilling	Levering	Bestilling	Levering
Nr. 10	233.40	179.95	1227.84	915.14
" 11	429.85	383.35	737.11	665.56
" 12	713.11	284.51	793.06	1569.46
" 13	586.38	305.88	529.46	510.01
" 14	204.30	332.30	521.34	443.59
" 15	335.75	328.75	851.28	410.03
" 16	308.40	304.85	995.76	1212.56
	2811.19	2119.59	5655.85	5726.95

Heri er dog ikke medregnet de 1100—1200 „Kristi Signelser“, som Menighederne sælger.

Lad os takke Gud, fordi han har givet Arbejderne saa stor Fremgang, og bede Herren, at han fremdeles vil aabne Døre for Sandheden! N. C. Bergeresen.

Grimstad og Fevig.

Saa som Kontrakten for det lejede Lokale i Grimstad udløb med April Maaned, og det vanstæftigt lod sig leje igjen for længere Tid, har vi nu avsluttet Virksomheden efter vel 7 Maaneders Arbejde. Interessen for at høre Ordet har gjenmeengaaende været god. Besøget har varieret fra ca. 160 og nedover. Modstand fra forskjellige Hold har vi ikke været fremmed for, men desuagtet har Guds gode Ord fundet Vej til Hjertene, og mange beklagede, at vi skulde slutte og rejse derfra. I Winter begyndte 2 Kvinder at holde Herrens Sabbat; men da deres nærpaarørende i Amerika fik det at vide, sendte de Trufelsbreve til dem, og saaledes blev de fejge og lod Sandheden i Stikken. Senere begyndte en Familie, Mand og Hustru, at adlyde Herren. De var med paa nogle Sabbater, men rejste saa til Søndag

de horte hjemme, og Manden videre derfra til Amerika. Vi har nu foruden vore Soffende flere gode Venner, som sympatiserer med Sandheden der. En Bager, som havde været Tritanter, glæder sig over, at Gud ogsaa fandt ham paa disse Nøder. Da jeg talte over Bibelen's Inspiration, blev han overbevist om Bibelen's Egthed og har siden faaet to Guds Naade; det staar nu til, at han kan begynde at adlyde Herren i alt, hvilket jeg haaber, han for eller senere vil komme til. Da Føljet horte, at vi skulde rejse derfra, vaagnet Interessen anderledes, end vi havde tænkt, og paa vort sidste Møde var der vel 120 til Stede og blandt dem flere, som bestjendte, at de maatte begynde at holde Herren's Sabbat og blive døbt, om de skulde komme ind i Guds Rige. Jeg haaber, at flere i Grimstad vil komme til at antage Sandheden, bare der en og anden Gang kan blive holdt nogle Møder. Samtidig med Viksomheden i Grimstad, har jeg ogsaa virket i Fevig, 9 Kilometer fra Byen; der har nu en Enkefru Milken begyndt at følge Jesus. Vor gode Broder Einar N. Fossum har været meget opfrende med at hjælpe os med Sang og Musik, han har i denne Henseende rejst paa egen Bekostning fra Arendal til Grimstad til Søndagsmøderne og stundom oftere. Maa Gud lønne ham rigelig igjen derfor! Vi rejste derfra den 29de April og er nu i Kragerø, hvor vi har optaget Teltviksomhed for Sommeren.

Soffende, bed for Arbejdet i Kragerø! Hjertelig Hilsen til eder alle!

Kragerø 10/5 - 09.



Menighedsskoler.

Jeg vil bede de af vore Soffende, som tilhører Menigheder og har Børn, nøje at overveje følgende Uddrag fra Vidnesbyrdene, og i Guds Frygt søge at rette sig efter den Undervisning, der gives; thi Herren har sagt, at om der ikke findes flere end 6 Børn i Menigheden, at man burde man have en Skole for dem.

„Hvor som helst der findes nogle saa Sabbatsholdere, bør Foreldrene gjøre Udvej til at oprette en Skole, hvor deres Børn kan erholde Undervisning. Læreren eller Læreren, som ansættes, maa være en Kristen og have en Missionsaand, saa Børnene kan uddannes til Missionærer.“ — 6te Bind, Side 198.

„Skal vor Ungdom overlades til sig selv, saa de bliver modløse og falder som Bytte for de mange Fristelser, der allevegne lurer paa at fange dem i Syndens Garn? Det paahviler vore Menighedsmedlemmer alle Begjæret at interessere sig for vor Ungdom og i Venlighed, Taalmodighed og med Omhed at give dem Gud paa Bud og Regel paa Regel. O hvor findes de sande Fædre og Modre i Israel! Som Gusholdere over Kristi Naade burde vi i Stedet for et flygtigt Tiltag føle en dyb og stadig Interesse i vor Ungdom. Mange burde føle dybt over de unges uhyggelige Situation paa vor Tid, naar de kommer til en klar Forsaaelse af, paa hvilke listige og rænkfulde Maader Satan virker for at fange dem i sit Net. Gud kræver, at Menighederne skal vaagne op af deres Sløved og Ligegyldighed og saa Djænele op for, hvad Gud kræver af dem i denne farefulde Tid.“ — Samme, Side 196.

„Vi behøver Skoler, hvor vore Børn kan erholde Undervisning i Bibelen. Plads til Menighedsskole er lige saa paakrævet som Lofale for Menigheden. Gud har Personer i Beredskab til at tage fat paa Menighedsskolegjæringen, lige saa fort som vi vil tage fat og berede Vejen for dem.“ — Samme, Side 109.

„Derfor man i Menighedsskolerne vil undervise i Herrens stemmelse med Guds aabenbarede Vilje, saa vil disse Skoler tjene til at løfte Sandheden højt paa et højt Sted, hvor de oprettes; thi de Børn, som erholder

en kristelig Uddannelse, vil staa frem som Kristi Vidner. Ligesom Jesus i Templet forklarede de dybe og skjulte Ting, som Præsterne og de Overste ikke havde kunnet fatte eller forstaa, paa samme Maade vil de Børn, der ved Afslutningen af Evangeliet's Værk paa Jorden har faaet en ret Uddannelse, i sin Enfoldighed udtale Ord, der vil forbaufse mange af dem, der nu taler om „den højere Uddannelse“. Ligesom Børnene paa Jesu Tid sang i Templet; „Hosanna! velsignet være den, som kommer i Herren's Navn,“ saa vil ogsaa Børnene i disse sidste Dage være med og forkynde det sidste Advarsel's budskab for en til Undergang viet Verden Naar Himlen ser, at vi ikke længere faar Lov til at forkynde den nærværende Sandhed, saa vil Guds Mand komme over Børnene, og de vil udføre den Gjærning, som de voksne ikke faar Lov til paa Grund af trykkende Love eller andre Hindringer.“ — Samme, Side 202, 203.

„Lad alle hjælpe til med at bære Omkostningerne. Det er paa høj Tid, at Sabbatsholderne frigjør Børnene fra verdslige Omgivelser og sætter dem under de aller bedste Læreres Vejledning — saadanne, som vil lægge Bibelen til Grund for al Undervisning.“ — Samme, Side 109. N. C. Bergersen.

Dødsanmeldelse.

Min kjære Hustru Anne Marie Sevaldsen, født Høiseth, hensov stille og fredfuldt efter 10 Ugers Sygeleje den 14de April og blev begravet den 21de paa Gadsel Kirkegaard i Nordland. Hendes sidste Hvilsen var: „Farevel! — hils Soffende!“ Og nogle Sekunder efter var hendes Bevidsthed forbi. Min kjære Hustru var da salig hensovet i Herren, som sikkert vil komme hende i Hi, naar snart hans Røst fremfalder de i Troen hensovede. Salige Haab og Trost midt i vor Sorg og Savn. Afsøde var vel 38 Aar gammel og barnefødt i Solum pr. Skien. 16 Aar gammel blev hun omvendt til Gud og sammen med sin yngre Søster begravet i Daabens Vand. Under megen Modstand og Troesprøve antog hun senere (1894 i Kragerø) sammen med mig og 5 andre Troessoffende den nærværende Sandhed, som hun til sin Død elskede og højagtede. Hendes sidste Formaning til mig om ikke at agte min Gjærning ringe, haaber jeg skal bevares i min bedste Erindring.

At min Hustrus Livsdag ikke vilde blive ret lang, har vi været varslat om, siden hun for 8½ Aar tilbage sit Bryllupshydrom. Jeg staar igjen med 7 modersøse Børn, men forventer naadig Hjælp fra ham, som vil være min Trost i al Trængsel.

Idet jeg herved overbringer Troessoffende min afsøde Hustrus sidste Hilsen, beder jeg mig erindret i eders Bønner. Eders i Lidelser og Herlighed forbundne

Mandstad, Melbo, Nordland.

N. Sevaldsen,

„Kurbadet“ i Fredrikstad ønskes overdraget snarest mulig grundet Sygdom. Der foresindes — foruden almindelig Badeindretning — et moderne Godebelysbad etc. Badet er indarbejdet og har Stotte af Byens Læger. Hvis nogen skulde føle Byrde for at opretholde Sandhedens Banner i ovennævnte By, saa overdrages Badet paa særdeles billige og tempelige Vilkaar. Reflekteranter bedes hurtigt mulig tilskrive: „Kurbadet“, Fr. stad, Norge.

Nærsmødet paa Gadsel, Nordland, fra den 29de Juli til 1ste August vil vi atter henlede de interesserede Opmærksomhed paa. Se for øvrigt Meddelelse om samme i Nr. 5.

Br. Nils Anderson fra Island overrasket os med et Besøg forleden. Han skal overvære Nærsmøderne.